

## Rektor Ann Ballebys tale ved dimissionen 2024

**Kære studenter**  
**kære pårørende**  
**kære jubilarer**  
**kære ansatte**

Uddannelse **giver vinger**. Det gør **Red Bull** også 😊. Forskellen er, at Red Bull gør det i nogle timer. Vingerne, man får ved at uddanne sig, varer resten af livet.

Udenfor gymnasiet står skulpturen "**Vinger**" af **Erik Heide**, den store danske billedhugger fra Øster Jølby senere Flade, som døde i maj.

I kan se skulpturen på programmet for dagens dimission. For vi fotograferer hvert år vores første studenter foran "Vingen".

Det er et fantastisk værk, som indrammer, hvad det er, der foregår herinde i gymnasiet og i de andre uddannelser i huset. Her får mennesker deres vinger.

De vinger, man får i gymnasiet, er de bedste vinger, man kan kæmpe sig til i Danmark.

Og det er godt at have gode vinger, for livet kan være bøvlet – **og** det kan I godt håndtere.

Og mennesket kan holde til alt, men ikke til at være fritsvævende.

Derfor er det godt, at I alle har gået her på Morsø Gymnasium. Det giver et afsæt:

- Her hører jeg til.
- Her har jeg rødder.
- Her kan jeg rejse ud fra.
- Hertil kan jeg vende tilbage.

Livet er et under. Kan man ikke se det, så er man bare blind passager på rejsen. Underet er overalt. I naturen. Mellem mennesker. I de daglige gøremål. Hvis man kan lære at holde af hverdagen, som Dan Tyrell sagde, så har man forstået meget af livets under.

I tv-serien Young Sheldon siges det:

"Hvad skal jeg gøre, når jeg er nervøs for fremtiden og dens udfordringer. Hvad gør jeg så? Jeg går fremad alligevel."

Og med risiko for at afsløre, at jeg nyder at se serier på Netflix, så skal I også have et citat fra The Good Doctor:

---

”Kun få af livets herligheder kommer uden omkostninger”.

Viden og vinger giver muligheder for at gå stærkt til livets udfordringer. Det giver mulighed for at hæve indsatsen i livet og opnå mere. Det giver en mulighed for i højere grad selv at kontrollere ens liv. Her har I lært at arbejde hårdt og udsætte behov. Deri, i selvdisciplinen, kan man finde enorm styrke.

Det er stærkt udtrykt i **digtet Invictus**. Invictus er latin og betyder uovervindelig. Den britiske poet William Ernest Henley skrev digtet på hospitalet, hvor han var indlagt i isolation for tuberkulose.

Sidste vers lyder:

It matters not how strait the gate,  
How charged with punishments the scroll,  
I am the master of my fate,  
I am the captain of my soul.

I am the captain of my soul. Jeg er min sjæls kaptajn. Det er et digt, man kan sige, når man skal overvinde udfordringer – indeni eller udenfor sig selv. Den store sydafrikanske leder, Nelson Mandela, brugte det under sin 27 år lange indespærring. Det er også det digt, Dr. Floyd Reynolds, siger i serien New Amsterdam 😊

Og hvad skal der så blive af jer? I skal blive den bedst mulige udgave af jer selv.

Som jeres medstudent, **Kronprins Christian**, sagde i sin tale til den flotte 18-års fødselsdag: ”Jeg vil være den bedst tænkelige tronarving, men jeg kommer helt sikkert til at træde ved siden af.”

”Jeg kan ikke levere perfektion, men jeg kan love dedikation. Jeg vil give alt, hvad jeg har, og lære alt, hvad jeg kan.”

Kære familier. **Tak fordi I har betroet os** på Morsø Gymnasium jeres børn i disse år. Kast et blik på Erik Heides skulptur: ”Vinger”, når I går herfra. Og tænk på, at jeres unge har fået luft under vingerne, og at vingerne kan bære dem langt.

Og kære studenter, det har været en stor fornøjelse for alle os der er ansat at bidrage til, at **vingerne** er blevet så stærke som muligt.

Så får du luft under dine vinger  
så får du stjerner i dit hår  
du får lys og lattermilde kvinder (eller mænd)  
det værste er forspildte år

---